

# Sange fra ”Den Magiske Maske”

---

*Sang nr. 1:*

## BRYLLUPSFEST

*Marie:*

Der fin's ingen køkkenpige  
i vores kongerige  
så klog som mig, ja, jeg ved alt om alle!

*Hedvig:*

Der har været bryllupsfest  
og jeg kender hver en gæst!  
Sel' hest'ne i de kongelige stalde

*Thomasine:*

Hør de damer, jeg ved mer' end alle andre.  
For jeg kender Kongens smagsløg allerbedst.  
Jeg er Dronning i mit køkken,  
og min bryllupsmad var lykken  
og skabte den perfekte bryllupsfest

*Alle:*

En bryllupsfest  
En bryllupsfest

*Piger:*

Som ga' genlyd overalt fra øst til vest

*Drenge:*

Vi har pudset kniv og gaffel  
til det store gallataffel  
til Riddersalens kongelige fest!

*Piger:*

La la la la la la la la la la ...

*Drenge:*

Der var trommer og trompeter  
og fornemme kareter,  
og kløkkespil, soldater og parader  
*Alle:* Der var jubelråb og larm  
Folket dansed' arm i arm  
og fested' dagen lang i byens gader

*Piger:*

Kongens dragt var syet af hans franske skrædder  
For den franske mode er nu engang bedst!

*Fritz:*

Vores nye unge Dronning  
er så blød og sød som honning

*Alle:*

Så det var den perfekte bryllupsfest

*Drenge:*

En bryllupsfest

*Piger:*

En bryllupsfest

*Drenge:*

En bryllupsfest

*Piger:*

En bryllupsfest

*Drenge:*

Nu' de gift med pomp og pragt og med attest  
Hun er femten, han er sytten  
Alle parter ka' se nytten

*Pige:* af så'n en arrangeret bryllupsfest  
La la la la la la la la la la ...

*Alle:* **Hip hurra for Christian d.7.**  
**Han er sjov og klog og helt sin eg'n**

*Alle minus Thomasine:* **Men han er lidt vild**  
**og når hans øjne bli'r som ild**  
**Så ska' man**  
**bar' a' vej'n!**  
**Hvis man bli'r en del af leg'n!**  
**hjælper det slet ik' at gøre korsets tegn!**

*Thomasine:* **Ka' I vare jeres munde!**  
**De rygter de er onde!**

*Marie:* **Jeg kan sagtens la' jer alle årelade!**  
**Ja, når én er blevet to,**  
**falder Kongen helt til ro**  
**så' der ikke tid til slagsmål og ballade!**

*Hedvig:* **En bryllupsfest**

*Alle:* **En bryllupsfest**

*Hedvig:* **En bryllupsfest**

*Alle:* **Åh, hvilken fest**

*Fritz:* **Før var Kongens største kærlighed en hest!**

*Drenge:* **JA!!**

*Marie, Ulrikke, Elisabeth:* **Før var Kongen helt ustyrlig**  
**bruden er så eventyrlig**  
**at han bli'r rolig efter denne fest!**

*Drenge:* **En bryllupsfest.**

*Piger:* **Åh hvilken fest!**

*Drenge:* **En bryllupsfest**

*Piger:* **En kæmpe fest!**  
**Viet af en biskop ikke bar' en præst!**

*Drenge:* **Helt ud'n protest!**

*Alle:* **Om det' grever og baroner**  
**adelsfrøk'ner, bondekoner,**  
**vi fejrer alle denne bryllupsfest**

*Fritz:* **En bryllupsfest**

*Kor:* **En festlig fest**

*Hedvig:* **En bryllupsfest**

*Kor:* **Når den er bedst!**

*Marie:* **En bryllupsfest**

*Alle:* **En bryllupsfest**  
**Ja, alle fejrer Kongens bryllupsfest!**

*Sang nr. 2:*

**FRIHED OG LIGHED**

*Marie:*

Far har lært mig det jeg ved  
om tro og næstekærlighed,  
og det frie ord.  
Og at tro på mit værd.  
Sætte pris på den jeg er,  
og det sted jeg bor

Tænk hvis fattige folk får lov at sige,  
hvad de mener og tænker eller tror!

Og kæmper man for noget stort,  
som mange før min far har gjort  
og aldrig bøjer nakken og bli'r svag,  
men slipper sine tanker fri,  
så er det hårde liv forbi  
For drømme bli'r til virk'lighed en dag!

*Ulrikke & Elisabeth:*

Ja, hvis greve og bonde de blev lige,  
ku' vi deles om alt på denne jord!

+ *Marie:*

For kæmper man for noget stort,  
som mange før din/min far har gjort,  
og aldrig bøjer nakken og bli'r svag,  
men slipper sine tanker fri,  
så er det hårde liv forbi  
For drømme bli'r til virklighed en dag!  
Ja, drømme bli'r til virklighed en dag!

*Marie:*

*Sang nr. 3:*

**REVENTLOWS LOV**

*Reventlow:*

**Nogen de er født til storhed, rigdom eller magt,  
og det klæ'r dem godt med både penge, pomp og pragt.  
Der' forskel på en adelsmand og Kongens pædagog,  
som går op i filosoffer som Voltaire og Rousseau!**

**Men tror De - ja, undskyld jeg spø'r,  
at Kongen har respekt for én, der' blød som smør?  
Nej, han gør - hva' jeg gør  
for det' det eneste han tør!**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Er jeg for hyg'lig og sjov?**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Eller uhyg'lig og grov?**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Bli'r jeg mon ynk'lig og flov?**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Nej, den en'ste lov er Reventlow!**

*Reventlow:*

**Man må bruge skrappe midler til at nå sit mål.  
Man kan nive, bruge næven eller stikk' med en nål.  
Det er nødvendigt for at Kongen gør, som han bli'r bedt,  
og når mærkerne kan skjules - er ingen skade sket!  
Men tror De - ja, undskyld jeg spø'r  
at Kongen har respekt for én, der' blød som smør?  
Nej, han gør hva' jeg gør  
for det' det en'ste han tør!**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Er jeg for hyg'lig og sjov?**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Eller uhyg'lig og grov?**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Bli'r jeg mon ynk'lig og flov?**

*Parykker:*

**Ditteli-di-dow-dow-dow-dow-dow**

*Reventlow:*

**Nej, den en'ste lov er Reventlow!**

*Reverdil:*

**De har kaldt vores Konge et skarn!  
Han blev mishandlet fra han var barn!  
Syn's De sel' De er go' og reel?  
De har skadet hans krop! - De har ødelagt hans sjæl!**

*Reventlow:*

**Men tror De - ja, undskyld jeg spø'r,  
at Kongen har respekt for én, der' blød som smør?  
Nej, han gør - hva' jeg gør  
for det' det en'ste han tør!**

*Parykker:* **Ditteli-di-dow-dow-dow**  
*Reventlow:* **Er jeg for hyg'lig og sjov?**  
*Parykker:* **Ditteli-di-dow-dow-dow**  
*Reventlow:* **Eller uhyg'lig og grov?**  
*Parykker:* **Ditteli-di-dow-dow-dow**  
*Reventlow:* **Bli'r jeg mon ynk'lig og flov?**  
*Parykker:* **Ditteli-di-dow-dow-dow-dow-dow**  
*Reventlow:* **Nej, den en'ste lov er MIN!**

Sang nr. 4:

**FORNUFT OG FØLELSER**

AHA:

Hvem er virk'lig klog?  
Hvem kan støtte dig i alt?  
Hvem kender hver en bog?  
Husker hva' der bli'r fortalt?  
Ja, hvem gi'r gode råd?  
Hvem er klogest af os fem?  
Når du bli'r lidt for kåd  
bør du lytte, ja, til hvem?  
AHA - Jeg hedder AHA! (*Christian: AHA?*)  
Har du brug for klare svar  
så har jeg dem klar!  
Jeg' AHA - bar' sig: AHA (*Christian: AHA!*)  
Det' den klog'ste kommentar ...

JUBI:

Ja, ja ...bla, bla, bla ...  
Vil du være fri?  
Ska' livet vær' en fest?  
Jeg ved hva' du ka' li'  
jeg ved hva' der er bedst!  
Vi har jo kun ét liv,  
du ska' bare fyr' den af!  
Gør alt der gør dig glad  
Jeg ved hva' du vil ha'!  
JUBI - jeg hedder JUBI! (*Christian: JUBI*)  
Hvis dit liv ska' vær' en leg  
så hold dig til mig!  
Jeg' JUBI! - Ja, bar' sig: JUBI! (*Christian: JUBIII!*)  
For så føler man sig fri

ØV:

Bvadr! Øv!  
I pladrer løs som papegøjer, jeg bli'r sindssyg og DØV!  
Nu ska' I klappe i, så sandt mit navn er ØV!  
(til AHA) Du er fimset - (til UHA) og du er for sløv!  
(til JUBI) og du' til grin!  
(til Christian) Næ, ta' og hold dig til ØV!  
Jeg' ØV - jeg hedder ØV (*Christian: ØV*)  
Har du vrede indeni  
så slip den dog fri!  
og sig: ØV - for livet er ØV (*Christian: ØV!*)  
Vi ska' ud og sparke RØ ...!

UHA:

(afbryder)

UHA! Undskyld, ku' I liiige slappe lidt a' ...  
Ellers dør jeg af skræk, så sandt mit navn er UHA!  
Når nogen råber op si'r jeg UHA og løber væk!

Hvis nogen de vil slå, UHA, så tisser jeg af skræk!  
UHA! (*Christian: UHA!*)

*AHA:*

AHA jeg hedder AHA  
Har du brug for klare  
svar så har jeg dem klar  
AHA bar' sig: AHA  
Jeg' den klog'ste, ja!

*JUBI:*

JUBI - JUBI ØV - ØV  
Hvis dit liv ska' vær' en  
leg så hold dig til mig  
JUBI - JUBI ØV - ØV  
for så føler man sig fri

*ØV:*

Undskyld ku' I lige ta'  
du' for fimset og slappe lidt af  
du er for sløv ellers dør jeg af skræk  
så sandt mit navn er UHA  
og du' til grin Når nogen råber op... etc

*UHA:*

ALLE FIRE:

Du skal holde dig til MIG!!

*Sang nr. 5:*

**KOKETTERI**

*Louise von Plessen:*

Som adelig frøken ved hoffet  
forstår man at danse en minuet  
Man vifter sig om næsen, som er pudret ganske hvid,  
besvimer på kommando, spiller såret eller blid  
Man hviner (*Hofdamer: u-hu*)  
og griner (*Hofdamer: ti-hi*)  
Man sukker (*Hofdamer: åhhh*)  
og man krukker (*Hofdamer: ti-taaa*)  
Man lokker og forfører, så en mand går i falset  
Tænk på én ting: vær KOKET!

*Alle Hofdamer:*

Man bagtaler andre ved det danske hof,  
det viser at man har manerer  
Man overlever ikke ved det danske hof,  
hvis ikke man ka' KOKETTERE!

*Birgitte Sophie:*

Vi kender de franske manerer  
og spinder et sirligt, usynligt net

*Amalie Sophie:*

Vi flirter med en mand, til han er tillidsfuld og tryk  
og sviner ham da gerne til, men altid bag hans ryg

*Anna Sophie:*

Bedårer (*Hofdamer: ta-ta*)

*Birgitte Sophie:*

og sårer (*Hofdamer: ha-ha*)

*Amalie Sophie:*

Fornærmer (*Hofdamer: ba-ba*)

*Anna Sophie:*

og sværmer (*Hofdamer: la-la*)

*Jacqueline:*

Og hvis vi rækker tunge sker det bag en serviet (*Hofdamer: prr*)

*Amalie Sophie:*

Tænk på én ting: *Birgitte Sophie+Anna Sophie:* vær KOKET!

*Alle Hofdamer:*

Man bagtaler andre ved det danske hof,  
det viser at man har manerer  
Man overlever ikke ved det danske hof  
hvis ikke man ka' KOKETTERE!

Så læg en maske af pudder  
Grin høfligt af andres sludder,  
og pas på din ryg, hvor end du går hen,  
din fjende er sikkert din bedste ven!

Man bagtaler andre ved det danske hof,  
det viser at man har manerer  
Man overlever ikke ved det danske hof,  
hvis ikke man ka' KOKETTERE!



*Sang nr. 6:*

*Caroline Mathilde:*

**HVIS VI STÅR SAMMEN**

**Andre har valgt for mig uden at spørge mig ad  
Der blev forhandlet,  
uden at skænke en tanke om bruden var glad  
Mit liv blev forvandlet  
Men hvem tog sig af, at en tåre faldt?  
Nu er vi gift, skal dele alt**

**Men vi kan vende den skæbne, der ramte os to  
Hvis vi står sammen  
Hold mig i hånden, så finder vi styrke og ro  
Hvis bar' vi står sammen  
Så stå fast, jeg er din, går aldrig min vej,  
hvis du bare vil love at kæmpe en smule for mig**

**Andre bestemmer og styrer hvert skridt, som vi ta'r  
Dage og nætter  
bli'r vi ført rundt og skal sige de ord, de har klar  
som mari'onetter  
Jeg ser hvad der sker, de sårer dig  
Jeg ved det gør ondt, når de flår i dig**

**Men vi kan vende den skæbne, der ramte os to  
Hvis vi står sammen  
Hold mig i hånden, så finder vi styrke og ro  
Hvis bar' vi står sammen  
Så stå fast, jeg er din, går aldrig min vej,  
hvis du bare vil love at kæmpe en smule for mig**

*Sang nr. 7:*

**BAG MASKEN**

*Grev Holck:*

Øjne og mund, en rynke i panden vil røbe dig, hvis du har lidt  
Men ingen ka' se et men'ske bag masken  
Hvem ved om det' godt eller skidt?

Den skjuler dine tårer  
Den skjuler al din gru  
Og ingen de ka' gætte,  
hvad du mon føler nu  
Vil den hjælpe eller vil den hæmme dig?  
Vil den styre dig og tæmme dig?  
Tror du ik' du ska' bestemme dig?  
For du må forstå:  
bag ved masken ka' man sagtens gemme sig.  
Tror du sel' du går den nemme vej?  
Hvem ka' li' at lege gemmeleg?  
Hvem ta'r masken på?

*Støvlet Katrine:*

Tænk hvis du ser en maske, der bæres  
en nat af en mystisk person!  
Dit hjerte det slår, for er det en fjende,  
en ven eller djævelsk dæmon?

*Begge:*

Den skjuler om den smiler  
Den skjuler hvad den ved  
Og ingen de kan gætte  
hvad er dens hem'lighed?

*Alle:*

Vil den hjælpe eller vil den hæmme dig?  
Vil den styre dig og tæmme dig?  
Tror du ik' du ska' bestemme dig?  
For du må forstå:  
bag ved masken ka' man sagtens gemme sig  
Tror du sel' du går den nemme vej?  
Hvem ka' li' at lege gemmeleg?  
Hvem ta'r masken på?

*Støvlet Katrine:*

Men masken ka' overta' sjælen, besætte din krop!  
Den klæber sig til dig, til du falder og gi'r op!

*Alle:*

Vil den hjælpe eller vil den hæmme dig?  
Vil den styre dig og tæmme dig?  
Tror du ik' du ska' bestemme dig?  
Sig hvad du vil ha'!

**Bag ved masken ka' man sagtens gemme sig.  
Tror du sel' du går den nemme vej?  
Hvem ka' li' at lege gemmeleg?  
Hvem ta'r masken a'?**

Sang nr. 8:

**GRANIT**

*Christian:*

Jeg har drømt om et liv,  
jeg aldrig ku' få,  
om mødet med et men'ske, der vil lytte og forstå  
Min drøm er forbi,  
for jeg slår den ihjel  
Der fin's kun én jeg stoler på,  
den ene er mig sel'!

Her er ingen, der kan nå mig  
Den der' kold og hård ka' ånde frit  
Der er ingen, der skal få mig  
De skal lide, som jeg selv har lidt!

+ *de 4:*

Jeg har drømt, at jeg var  
et sart forbyttet barn,  
som aldrig skulle kvæles langsomt i royale garn  
Min drøm er forbi,  
for jeg slår den ihjel  
Der fin's kun én jeg stoler på,  
den ene er mig sel'!

+ *"Maskerne":*

Ved at ingen vil forstå mig  
Den der' kold og hård ka' ånde frit  
Der er ingen, der skal få mig  
Vær min hær, gi' mig et hjerte  
af granit!

*Sang nr. 9:*

**HAM HOLCK**

*Anna Sophie:*

**Han er Holck, og en drukmås**

**Si'r at han er Kongens ven**

*Amalie Sophie:*

**Ædedolk - med en smuk mås,**

**når han danser, vrikker han med den!**

*Birgitte Sophie:*

**Han er sjov og charmer'ne**

*Amalie Sophie:*

**Han er sjofel og forfløj'n**

*Anna Sophie:*

**Han er grov og irriter'ne**

*Alle tre:*

**Vi ve' godt, han er smækfuld af løgn!**

*Amalie Sophie:*

**Og hans bedste leg er score-leg**

*Anna Sophie:*

**Før han har nul ambitioner,**

**altså bortset fra at more sig,**

*Amalie Sophie:*

**ha' en fest med andres koner!**

*Birgitte Sophie:*

**Tit gør Holck det forbudte!**

*Anna Sophie:*

**Han er søn a'en officer**

*Amalie Sophie:*

**Ja, men Holck han vil putte**

*Alle tre:*

**Han vil aldrig la' sig uniformér!**

*Amalie Sophie:*

**Og hans bedste leg er score-leg**

*Anna Sophie:*

**Før han har nul ambitioner,**

**altså bortset fra at more sig,**

*Amalie Sophie:*

**ha' en fest med andres koner!**

*Birgitte Sophie:*

**Han er sjov og charmer'ne**

*Amalie Sophie:*

**Han er sjofel og forfløj'n**

*Anna Sophie:*

**Han er grov og irriter'ne**

*Alle tre:*

**Si'r han ik' vil ha' os me' op i køj'n!**

*Alle tre:*

**Vi ve' godt, at han er smækfuld af løgn!**

*Sang nr. 10:*

**KRYB**

*Ernzt:*

**Det klør! Det kradser!  
Det kradser! Det klør!  
Det kribler, det krabler!  
Så jeg blir' skør!**

*+ Reventlow og Parykker:  
(kanon)*

**Det klør! Det kradser!  
Det kradser! Det klør!  
Det kribler, det krabler!  
Så jeg blir' skør!**

**Der er utøj i mit tøj!  
Der er lus i min paryk!  
Der er lopper overalt!  
Åh, de kravler på min ryg!**

**Det er KRYB!**

**Og de springer og de hopper,  
Er det mider eller lopper?  
Jeg kan mærke noget kravle  
Osse inde i min navle!!**

**Det er KRYB!**

**Fra parykken på mit hod'  
til min mave, lår og fod,  
er min krop en gavebod!  
Det er altså noget rod!**

**Og de gnasker og de æder,  
alle hemmelige steder,  
Alle sanser bli'r forstærket  
når de rammer klokkeværket!**

**Det er KRYB!**

**Det klør! Det kradser!  
Det kradser! Det klør!  
Det kribler, det krabler!  
så jeg blir' skør!**

**Det klør! Det kradser!  
Det kradser! Det klør!  
Det kribler, det krabler!  
SÅ JEG BLIR' SKØR!**

**Sang nr. 11:**

**OPLYSNING**

*Hedvig:*

**Vi tror på vores konge  
Vi tror på vores Gud  
Men videnskaben påstår,  
verden ik' ser sådan ud**

*Fritz:*

**Man forsker i naturen  
studerer vores luft,  
og si'r at sel' en gadgetøs  
skam osse har fornuft!**

*Alle:*

**For der er lys i horisonten!**

*Fritz:*

**Ja, er man optimist,**

*Alle:*

**så er der lys i horisonten!**

*Hedvig:*

**La' vær og vær' så trist  
Ja, hver en simpel bondemand (*Kor: Uuuu ...etc.*)  
Ja, sel' hans simple fru'  
de har en chance  
Grib den nu!**

*Alle:*

**Nu! Ja, grib den nu!**

*Fritz:*

**Kom grib den nu!**

*Alle:*

**Nu! Ja, grib den nu!**

*Hedvig:*

**Der tænkes store tanker  
Der' nye ting på vej  
Så husk at den du banker,  
er et men'ske li'som dig!**

*Fritz:*

**Fornuften er et våben  
og sel' en adelsmand  
ka' være li'som tåben,  
ham der mangler sin forstand!**

*Alle:*

**Men der er lys i horisonten**

*Hedvig:*

**Ja, er man optimist,**

*Alle:*

**så er der lys i horisonten**

*Hedvig:*

**Nu springer der en gnist!  
Ja, oplysning er ikke kun (*Kor: Uuuu....etc.*)  
en ting der lyser op  
Det' vores fremtid  
Så følg trop!**

*Fritz:*

**Ja, snart vi man se lyst og klart og få en situation,  
hvor ingen syn's det særlig smart at gå og krænke no'n**

*Alle + Reverdil:*

**For der er lys - for der er lys i horisonten!**

*Fritz:* **Ja, er man optimist,**  
*Alle:* **så er der lys i horisonten**  
*Hedvig:* **Nu springer der en gnist!**  
**Ja, bondepige, køkkendreng (*Kor: Uuuu...etc.*)**  
**tag hjernen lidt i brug!**  
**I har en chance**  
**Grib den**

*Alle:* **Vi har en chance**  
**Grib den!**  
*Reverdil:* **Vi har en chance**  
*Alle:* **Grib den nu!**  
**Nu! Ja, grib den nu!**



*Sang nr. 12:*

**MONSTER**

*Enkedronningen:*

Jeg har virk'lig prøvet,  
fra jeg ægted' Deres far,  
at være som en mor  
Jeg har aldrig tøvet  
Nej, jeg løftede og bar,  
og skænkede Dem en bror!

Har De vist tak'nemlighed?  
Det' vist ingen hem'lighed,  
alle ved De er gemen - en syg rebel!  
Ka' De vise kærlighed?  
Ja, det ka' De sagtens men kun til én  
og det' Dem sel'!

Et monster, et monster,  
der spreder sorg og smerte!  
Et monster, et monster,  
der ik' har noget hjerte!

*Christian:*

De' en kærlig kvinde.  
Ja, den bedste jeg har mødt  
De gør min verden tryk!  
De' en helgeninde  
En skam at De har født  
et skvat med pukkelryg!

Stør' end Deres kærlighed  
er Der's magtbegærighed!  
Og det gør Dem godt tilpas, at si' jeg' skør  
Ka' De li' min ærlighed?  
Jeg ved godt, De håber han får min plads,  
hvis jeg går hen og dør!

+ *Enkedronningen:*

Et monster, et monster,  
der spreder sorg og smerte!  
Et monster, et monster,  
der ik' har noget hjerte!

*Sang nr. 13:*

**KONGENS MASKEBAL**

*Alle:*

**Til maskebal, til maskebal, til maskebal  
Nu er det tid til Kongens maskebal!**

**Der' silke og fløjl, der er perler og fjer  
og masker med øjne, der ser hvad der sker  
og sladder som skidt fra en spædekal'  
til Kongens maskebal**

*Parykker:*

**Vi har fået manicure  
Vor's parfumer de er dyre  
De flot'ste fy-fy-fyre i brokade!  
Vi er klædt i haute couture'  
Og hvis nogen her bedyr'  
de hader høj frisure får de flade!**

*Amalie Sophie:*

**Mit kostume det er pæneste - og I andre er jaloux!**

*Birgitte Sohie:*

**Gud, det ligner no't der syet af min mosters gamle dug!**

*Anna Sohie:*

**Hvis øjne de ku' dræbe lå I andre døde nu!**

*Alle:*

**Åh, vi elsker - maskebal!**

*Enkedronningen:*

**Jeg keder mig gudsjammeligt!**

*Arveprinsen:*

**Moar!**

*Enkedronningen:*

**Ja, det bal her er mit værste mareridt!**

*Arveprinsen:*

**Moar!!**

*Reventlow:*

**Åh, de mavekneb er slemme, gid jeg var blevet hjemme!  
Det smerter bar' jeg ta'r et lille skridt!**

*Marie, Ulrikke, Elisabeth:*

**Vi må passe på - for slet ingen må finde  
ud af, hvor vi kommer fra!**

*Alle:*

**Til maskebal på slottet**

*Marie, Ulrikke, Elisabeth:*

**Må prøve at ligne de fineste frøk'ner  
og grine som dem: HA-HA-HA  
De skjuler deres tårer,  
De skjuler deres gru  
og ingen de ka' gætte  
hvad de mon føler nu**

*Alle:*

**Bag ved masken ka' man sagtens gemme sig  
Tror du masken den vil hæmme dig?  
Hvem ka' li' at lege gemmeleg?  
Hvem ta'r masken af?**

*Sang nr.14:*

**STØVLET KATRINES FARVEL**

*Støvlet Katrine:*

Andre bestemmer og styrer hvert skridt som vi ta'r  
Dage og nætter  
bli'r vi ført rundt og skal sige de ord de har klar  
som mari'onetter  
Jeg ser hvad der sker, de sårer dig  
Jeg ved det gør ondt, når de flår i dig

Jeg vil forbande den skæbne, der ramte os to  
Vi sku' vær' sammen,  
holde i hånden og finde en styrke og ro  
Hvis bar' vi var sammen  
Selvom jeg kun er din, så går jeg min vej  
Men jeg håber du altid vil tænke en smule på mig

*Sang nr. 15.*

**LYS I HORISONTEN**

*Aha:*

Hvis alle holder masken  
og skjuler hvem vi er,  
så spiller vi komedie  
Det er ik' besværet værd!  
Næ, vis dit sande ansigt  
og prøv og acceptér  
at alle er forskellige,  
og tjek så hvad der sker:

*Aha, Jubi, Uha, Øv:*

*Alle:*

Så er der lys i horisonten!

*Aha:*

Ja, er man optimist,

*Alle:*

så er der lys i horisonten!

*Jubi:*

La' vær og vær' så trist

*Alle:*

Ja, smid din maske, vis dit fjæs

Vær glad og råb JUHU

Vi har en chance

Grib den nu!

*Reventlow:*

For så vil man se lyst og klart og få en situation,  
hvor ingen syn's det særlig smart at gå og krænke no'n.

*Alle:*

For der er lys - for der er lys i horisonten!

*Jubi:*

Ja, er man optimist,

*Alle:*

så er der lys i horisonten

*Hedvig og Reverdil:*

Nu springer der en gnist!

*Alle:*

Ja, mand og kvinde, pige, dreng (*Kor: Uuuu...etc.*)

tag hjernen lidt i brug!

I har en chance

Grib den

*Caroline Mathilde:*

Vi har en chance

Grib den!

*Christian:*

Vi har en chance

*Alle:*

Grib den nu!

Nu! Ja, grib den nu!