

Sangtekster fra Eventyrteatrets "Fugl Fønix" 2015

Sang nr. 1:

Glina:

GYLDNE VINGER
Vend blikket op mod himlen,
og føl dig helt parat.
Vi venter et mirakel,
og vi ved det kommer snart.

Zavalinke:

Vi har ventet mange hundred' år
og venter gerne mer'.
Vi vil juble - vi vil glædes,
når miraklet end'lig sker.

Alle Gnomer:

Kom, flyv, flyv, flyv
på vinger af guld.
Spredtrøst og glæde
og liv og kærlighed.
Ja, flyv, flyv, flyv
på vinger af guld.
Svæv nu til os, Store Fønix.
Flyv herved.

La- la- la- etc.

Glina:

Vi ved at du vil vælge dig
en sjælsbeslægtet ven,
som følger dig i døden
Sammen bli'r I født igen.

Zavalinke:

Se, vi bygger dig en rede her,
vi står til rådighed.
Og vi ved at den du vælger
føler stor taknem'lighed.

Alle Gnomer:

Kom, flyv, flyv, flyv
på vinger af guld.
Spredtrøst og glæde
og liv og kærlighed.
Ja, flyv, flyv, flyv
på vinger af guld.
Svæv nu til os, Store Fønix.

Kom og
se den store sammenhæng.
Se hvor smuk den er.
Alt dør og blomstrer op igen.
Det er det hele værd.

Hold hjertet rent, så vil du se
og mærke himlens fred.
En tanke eller en idé.
Kom nu og flyv herved.

La- la- la- etc.

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 2:

LUK VERDEN IND

Irina: **Mon du hænger med næbbet, har ondt af dig sel'?**

Dmitri: Jeg gider ikke, Irina!

Irina: **Syn's du verden er grusom og ond?**

Dmitri: Stop det nu, det er ikke sjovt!

Irina: **Har du tudet og flæbet dig halvvejs ihjel?** (*Han kommer med irriteret udbrud.*)

Syn's du altid du støder på grund? (*Hun begynder at danse med ham.*)

Så løft dit blik, luk verden ind. (*Dmitri bløder langsomt op.*)

Før livet er nu og her,

og den der har et åbent sind

kan se miraklet lige dér. (*Dmitri går med på legen*)

Dmitri: **Syn's du altid de andre får mere end dig?**

Irina: **Syn's du livet er ked'ligt og kort?**

Dmitri: **Er det møguretfærdigt når nogen si'r nej?**

Irina: **Syn's du altid du har det så hårdt?**

Begge: **Så løft dit blik, luk verden ind.**

Før livet er nu og her,

og den der har et åbent sind

kan se miraklet lige dér.

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 4:

Ivan:

RUSSERDANS

**Mit barndomshjem var usselt, vores hus var en ruin.
Min mor hun skred fra otte børn med tøj og smykkeskrin.
Vi spiste altid kål og kål, rødbeder, og så kål.
Til jul så fik vi kød, der mindede om en støvlesål.**

**Min far, en fattig bonde, passede vores tørre jord.
og gik og længtes efter min dybt fordrukne mor.
Hvo'n fjerner man et sjæleligt ar?
Her er det kloge svar:**

+kor:

**Stræk armene ud og løft ho'det op, min knægt!
Så'n klarer vi skær'ne i vores gamle slægt.
For alle problemer der findes her til lands.
dem drukner vi let i en ægte russerdans.
HEY!**

Ivan:

**Vi passede på hinanden mine søskende og jeg:
Katinka, Petja, Pasha, Igor, Vlad og Nicolai,
og Konstantin, min storebror, der var så stolt og rank,
skønt lær'en i hans skole gav ham både tæsk og bank.
Han kyssede med en dejlig pige, – det var noget hø,
for hun var læ'rens datter, så han fik flere klø.
Hvo'n fjerner man et sjæleligt ar?
Her er det kloge svar:**

+kor:

**Stræk armene ud og løft ho'det op, min knægt!
Så'n klarer vi skær'ne i vores gamle slægt.
For alle problemer der findes her til lands.
dem drukner vi let i en ægte russerdans.
HEY!**

(Musikstykke, hvor kosakkerne på skift kommer ind og battler i kosakdans.)

Alle:

**Stræk armene ud og løft ho'det op, min knægt!
Så'n klarer vi skær'ne i vores gamle slægt.
For alle problemer der findes her til lands.
dem drukner vi let i en ægte russerdans.
HEY!**

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 5:

Tatyana:

LUK MUNDEN PÅ OS

**Virker vi skræmte? Virker vi bange?
Ligner vi' no'n der bar' la'r os fange?
Din korrupsion er noget man mærker,
men vores våben er ti gange stærker'!**

Jolanta:

**Vel har du magten, vel har du penge,
men vi vil bare spørge: hvor længe?
Tiden er med os, den er din fjende.
Kunst og musik vil aldrig forsvinde.**

Mjaw Power:

**Tag os til fange, bar' spær' os inde.
Luk munden på os, ja, luk munden på os.
Tiden vil vise hvem der vil vinde.
Luk munden på os - ja, luk munden på os.**

Petja:

**Hvad får dig til at tro du ka' klar' det?
Fjerner du én, står andre parate.
Virker vi sølle? Virker vi svage?
Vi vender altid styrket tilbage.**

Yelena:

Tatyana:

**Vi har musikken og vores stemmer.
dem ka' man ikke sætte bag tremmer.
Med vores sange vinder vi krige.
og vi vil synge, råbe og skringe.**

Mjaw Power:

**Tag os til fange, bar' spær' os inde.
Luk munden på os, ja, luk munden på os.
Tiden vil vise hvem der vil vinde.
Luk munden på os - ja, luk munden på os.**

Jolanta:

**At kritisere dig har sin pris.
Mange tør ikke si' dig imod.
Folk de forsvinder på mystisk vis,
og dine hænder driver af blod.**

Mjaw Power:

**Tag os til fange, bar' spær' os inde.
Tag os til fange, bar' spær' os inde.
Luk munden på os, ja, luk munden på os.
Tiden vil vise hvem der vil vinde.
Luk munden på os - ja, luk munden på os.**

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 6:

*Svetlana med Ludmila
og Polina som kor:*

KAVIAR, CHAMPAGNE OG MIG

**Angst, syner, mareridt.
Verden den er beskidt.
Er du bange? Bar' slap a'
for jeg ved hvad du ska' ha'!**

**Du skal bare åbne munden.
Tøm dit gyldne glas til bunden.
Verden er et stort tagselvbord,
venter kun på dig.
Og desserten slår det hele.
Du behøver ik' at dele.
Du skal svælge i champagne
kaviar ...og mig!**

Svetlana: Vladimir, alt hvad du ser, er dit! Bare ræk ud og ta' det!

**Snup dig et pusterum.
Bad i champagneskum.
Fyld din mund med kaviar,
og sig ikke NJET men DA!**

**Magtens frugter er så søde.
Nyd dem som et stævnemøde.
Verden er ét stort tagselvbord.
Du skal vælge min kampagne.
Du skal svælge i champagne,
kaviar... og mig!**

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 7:

Sonja:

IKKE SOM OS

Jeg had’ ikke no’t imod dem hvis de ik’ var som de var,
og hvis bar’ de holdt sig hjemme hvor de kommer fra.

Talya:

Jeg had’ ikke spor imod dem hvis de passede sig sel’
og hvis ik’ der’s måd’ at tænke på var kriminel.

Boris:

Jeg had’ ikke no’t imod dem hvis de ikke gik og stjal,
og hvis bare deres tankegang var lidt normal!

Alle:

Men vi ved at de tatarer
er no’n primitiv’ barbarer,
som kan bringe os i fare.
De vil altid slås.
Alle ved jo at tatarer
kun ka’ lyve når de svarer,
og har vansk’ligt ved at klare
at de ikke er som os!

Sonja:

Og nu si’r jeg det som ingen andre tør at sige højt:
de vil gerne tjene penge ud’n at lav’ en døjt.

Talya:

Hvis de brugte vand og sæbe var de til at holde ud.
Man ka’ ikke se hvad der er skidt og hva’ der’ hud.

Boris, Igor, Ivan:

Det slår aldrig fejl: der bli’r ballade når de dukker op
for at stjæle vores piger eller vores job.

Alle:

Ja, vi ved at de tatarer
er no’n primitiv’ barbarer,
som kan bringe os i fare.
De vil altid slås.
Alle ved jo at tatarer
kun ka’ lyve når de svarer,
og har vansk’ligt ved at klare
at de ikke er som os!

Kolja:

Tjek hvor din’ værdier ligger.
For de lyver, stjæler, tigger
og slår plat!

Ivan:

Har de kniv ka’ du vær’ sikker
på de dukker op og stikker
dig en nat!

Alle:

De tatarer HUH!
De tartarer HUH!
Gud hvor ser de dog ud!
De tatarer HUH!

Ja, vi ved at de tatarer
er no’n primitiv’ barbarer,
som kan bringe os i fare.
De vil altid slås.
Alle ved jo at tatarer
kun ka’ lyve når de svarer,
og har vansk’ligt ved at klare
at de ikke er som os!

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 8:

Irina:

SJÆLENS SPEJL

**Du tror på det go'e - du vil gerne lege tolk.
Ka' se en ven i alle.
Du har læst i bøger, studeret verdens folk.
Hør virk'ligheden kalde!**

**De hader den de tror jeg er!
For dem er jeg intet værd.
Og jeg ser den anden vej,
når de ser på mig.**

**Når du ser i deres øjne,
ja, lige omme bag,
ka' du se de hader den der er svag.
De ser kun dine fejl,
og deres løgne
kan sprede had og død.
Viser aldrig jeg er svag eller blød
til andre end mit spejl.**

Maximilian:

**Jeg tror på det go'e - tror at verden ændrer sig
og finder sin balance.
Du skal lukke op og ikke gemme dig.
Gi' andre folk en chance. (*Irina: Tror du sel' på det?*)**

**Ja, jeg ved at det vil ske. (*Irina: Gi' mig din tro*)
Det er bare no't jeg ve' (*Irina: Se på os to*)
Ingen fordom holder stik.
Mød en fremmeds blik.**

Begge:

**Når du ser i mine øjne,
ja, lige omme bag,
ka' du se at jeg er åben og svag,
og jeg ved jeg har fejl.
Ka' ikke hade.
Nej, jeg er faktisk blød,
og i dine øjne ser jeg den glød
jeg kender fra mit spejl.**

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 9:

Dmitri:

PASSER PÅ DIG

Jeg er din bror,
den en’ste familie du har.
Ved du forstår, verden er hård.
Lovede mor
at være der, altid stå klar.
Følger din vej, passer på dig.

Da vi var små,
gjorde du alt hva’ jeg sa’.
Du kvalte din gråd, fulgte mit råd.

Fra dit første skridt
støtted’ du dig til mig.
Verden er beskidt.
Lad mig vise dig vej.
Mit løfte har jeg holdt:
jeg svor at jeg aldrig vil gå.
Ingen ved hvad der sker.
Livet er ikke mer’
som da vi var små.

Jeg er din bror,
og jeg burde nok spørge dig ad.
Ved du er vred, ga’ mig besked.
Alt hvad jeg gjør’
var kun for at gøre dig glad.
Følger din vej, passer på dig.

Prøv at forstå,
jeg ved du er stærk, ikke svag.
Følger din vej, passer på dig.

Fra dit første skridt
støtted’ du dig til mig.
Verden er beskidt.
Lad mig vise dig vej.
Mit løfte har jeg holdt:
jeg svor at jeg aldrig vil gå.
Ingen ved hvad der sker.
Livet er ikke mer’
som da vi var små.

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 10:

Tascha, Yascha, Sascha:

Mascha (popper forsinket op):

Babushka + kor:

GØR SOM BABUSHKA SIGER

Ba - ba - bush...

...ka!

**Du skal rense dine negle.
Du ska' skrubbe skidt a'
og husk at skifte undertøj
en gang hver fjort'ne dag.
Du må ikke drikke vodka
eller anden form for sprit,
og sig undskyld til Vorherre,
når din tanke bli'r beskidt.**

**Du skal se de sand' værdi'r
Vladimir!
Og drop dine flæberi'r
Vladimir!
Bønner det er no'n jeg priser,
både dem man be'r og spiser.
Gør nu som Babushka si'r
Vladimir!
Tal kun med de pæne pi'r
Vladimir,
og tænk dig grundigt om, inden du fri'r.
Be' din aftenbøn på knæ'ne.
Sørg for sokkerne er rene.
Gør nu som Babushka si'r,
Vladimir!**

**Husk rødbedesuppe nærer,
spis den dampende og rød.
Og så be'r jeg dig la' være
med at mæske dig i kød.
Stegeflæsk ka' gi' dig varmen,
men spis hel're lidt for lidt.
Det gi'r voldsom luft i tarmen
med for meget svinefedt.**

**Du skal se de sand' værdi'r
Vladimir! (kor: Vladimir)
og drop dine flæberi'r
Vladimir! (kor: Ta' en kiks)
Bønner det er no'n jeg priser,
både dem man be'r og spiser.
Gør nu som Babushka si'r
Vladimir!
Spar på stærke krydderi'r
Vladimir,
ellers bli'r det dyrt i toiletpapir.**

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Får du syndige idéer,
må du bare be' lidt mere.
Gør nu som Babushka si'r
Vladimir!

På mit dødsleje sad du på kanten af min seng,
og du svor at du vil' være en god og kærlig dreng.

Du skal se de sand' værdi'r
Vladimir!

Og drop dine flæberi'r
Vladimir!

Bønner det er no'n jeg priser,
både dem man be'r og spiser.
Gør nu som Babushka si'r
Vladimir!

Drop de sjofle fantasi'r,
Vladimir!

Jeg vil ikke høre om de svineri'r.
Ned på knæ og fold de hænder.
Hvem ved hvor de ellers ender!?
Gør nu som Babushka si'r
Vladimir!

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 11:

Jolanta :

NÅR KULDEN SÆTTER IND
Når kulden rammer vores jord,
og alting bli'r til is,
så dør og fryser alt der gror,
i en snehvid kuldedis.
Så blæser mørkets vind,
når kulden sætter ind.

Uden gløder, ingen glæde.
Varmen er sat ud af spil.
Alt levende må græde,
når hjertet fryser til.

Yelena:

Fugl Fønix, du er purpurrød,
men sættes du i bur,
så mister solen al sin glød,
så lider vor's natur.
Så fryser sjæl og sind,
når kulden sætter ind.

Yelena og Jolanta:

Uden gløder, ingen glæde,
varmen er sat ud af spil
Alt levende må græde
når hjertet fryser til.

Jolanta:

Men er man kærlig mod en ven,
når muligheden er der,
så blusser bålet op igen
og smelter frosne hjerter.

Yelena og Jolanta:

For så smitter vores glæde,
gløden den bli'r sat i spil.
Når varmen er til stede,
fryser ingen hjerter til.

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 12:

Glina:

FRIHED

Føler du dig trist og sløj?

Syn's du alt er noget møg?

Går du rundt og mukker og si'r føj? (Føj!)

Zavalinke:

Træder nogen på din tå?

Er din tunge blevet blå?

Zavod:

Har du pluds'lig taget voldsomt på? (Åh-åh!)

Føler du dig helt til grin?

kender vi en medicin.

Alle tre:

Bar' ræk hånden ud og den er din!

Alle Gnomer:

FRIHED kammer lammer bom bom.

Vær' nu ikke dum dum,

FRIHED gakkelakker bing bong

Tjikker likker sing song.

Vi vil ha'

FRIHED bing linge bøv bøv.

Det er ikke øv øv.

FRIHED bimme limme bam bam.

Det er bare nam nam.

Bimmelim bom, bammelang bom, tjikkerlik bong!

Zavalinke:

Har du sorger i din sjæl?

Glina:

Har du revner i din hæl?

Zavalinke:

Er din kropslugt virk'lig smadder fæl? (Føj)

Zavod:

Føler du dig næsten skør,

når din højre balle klør?

Glina:

Ka' du ikke find' dit festhumør?

Zavod:

Føler du dig helt til grin?

kender vi en medicin.

Alle tre:

Bar' ræk hånden ud og den er din!

Alle Gnomer:

FRIHED kammer lammer bom bom.

Vær' nu ikke dum dum.

FRIHED gakkelakker bing bong

Tjikker likker sing song.

Vi vil ha'

FRIHED bing linge bøv bøv.

Det er ikke øv øv.

FRIHED bimme limme bam bam.

Det er bare nam nam.

Bimmelim bom, bammelang bom, tjikkerlik bong!

Når du er FRI FRI! Når du er FRI FRI!

FRIHED kammer lammer bom bom.

Vær' nu ikke dum dum.

FRIHED gakkelakker bing bong.

Tjikker likker sing song.

Vi vil ha'

FRIHED bing linge bøv bøv.

Det er ikke øv øv.

FRIHED bimme limme bam bam.

Det er bare nam nam

Vi vil ha' FRIHED!

Sangtekster fra Eventyrteatrets "Fugl Fønix" 2015

Sang nr. 13:

Vladimir:

KOM OG KÆMP

**Kom og kæmp! Træd frem og vi dyster!
Kom og kæmp! Vis mig hva' I er for no'n!
Kom og kæmp! Er du en kryster?
Kom og kæmp! Vil du kaldes en kujon?**

**Kom og kæmp! Og hold jer i live!
Kom og kæmp! Vis mig hva' I virk'lig kan!
Kom og kæmp! Så smid jeres knive.
Kom og kæmp! Bare næver, mand mod mand!**

**Hvis nogen tør udfordre mig,
så gør vi alvor af vores leg.
Og overvinder én mig en dag,
så lover jeg at jeg vil gå a'!
Så kom og kæmp!**

Kor:

**Vi ved du er stærkest, vi ved du ka' slås.
Vi ved du ka' tæve hver en'ste af os.
Du er vores herre, vi ønsker du bli'r,
for ingen besejrer fyrst Vladimir.**

Vladimir:

Kom og kæmp!

Kor:

Vi ved den vil komme ...

Vladimir:

Kom og kæmp!

Kor:

den dag fyrsten han får slag !

Vladimir:

Kom og kæmp!

Kor:

Hans tid den er omme ...

Vladimir:

Kom og kæmp!

Kor:

og det blir' hans nederlag!

Kor:

**Vent og se,
en anden ta'r over.
Det vil ske,
hvis der er retfærdighed
Vent og se,
vi smadrer den sjover!
Det vil ske,
li' så snart han ligger ned!**

Vladimir:

**Hvis nogen tør udfordre mig,
så gør vi alvor af vores leg.
Og overvinder én mig en dag,
så lover jeg at jeg vil gå a'!
Så kom og kæmp!**

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Sang nr. 15:

Irina, Maximilian:

REJS DIG AF ASKEN

Der er dem der vil hold' dig nede,
deres tone er rå og hård.

Og de føler en voldsom vrede
mod alt de ik' forstår.

Dmitri:

Du kan vælge at dukke ho'det.

Du ka' være genert og sky.

Selvom du er lidt brændt og sodet,
ka' du godt bli' født på ny.

Irina, Maximilian, Dmitri:

**Rejs dig op – og sig stop,
lov du aldrig vil gi'op.**

+ *Mjaw Power:*

**Så prøv og mærk mærk mærk,
at du er stærk stærk stærk.**

Du har en ild,
der brænder varm og vild.

Ja, du er fri fri fri

og du ka' li' li' li'

den du er inden i.

Ryst asken af din krop.

Igor:

No'n vil ha' dig ned med nakken.

No'n vil slå og no'n vil gå.

Boris:

No'n vil gi' dig en på frakken,

Sonja og Talya:

mens andre bar' glør på.

Ivan:

No'n vil bare lav' ballade.

Livets vej kan være stejl.

Dunya:

Andre magter kun at hade.

Men vis dem de ta'r fejl.

Alle på scenen:

Rejs dig op, børst asken af.

Kom og favn den nye dag.

+ *Gnomerne:*

**Så prøv og mærk mærk mærk,
at du er stærk stærk stærk.**

Du har en ild,
der brænder varm og vild.

Ja, du er fri fri fri,

og du ka' li' li' li'

den du er inden i.

Og et nyt liv vil spire hvor asken lå.

Farverne gemmer sig bag det grå.

Prøv om din fjende ka' bli' en ven.

Rejs dig igen.

Sangtekster fra Eventyrteatrets ”Fugl Fønix” 2015

Så prøv og mærk mærk mærk,
at du er stærk stærk stærk.
Du har en ild,
der brænder varm og vild.
Ja, du er fri fri fri,
og du ka' li' li' li'
den du er inden i.
Ryst asken af din krop!